



VV HOOGLANDERVEEN

# NOPPENNEWZ

MAART 2019



# INHOUDSOPGAVE

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>2</b>
<b>VOORWOORD VAN DE VOORZITTER</b>	<b>3</b>
<b>VRIJWILLIGERSWERK, ....MAAR DAN IN TANZANIA</b>	<b>4</b>
<b>HET NIEUWE VRIJWILLIGERSBELEID</b>	<b>6</b>
<b>"ACHTER HET GEZICHT VAN" ... INGMAR VAN OOSTENRIJK</b>	<b>8</b>
<b>KANTINE IN ONTWIKKELING</b>	<b>10</b>
<b>WIJ ZIJN TROTS!</b>	<b>11</b>
<b>20 JEUGDTRAINERS STARTEN MET KNVB-CURSUS PUPILLENTRAINER</b>	<b>11</b>
<b>"VAN ESSEN CATERING EN EVENTS" JEUGDKAMP</b>	<b>13</b>
<b>EEN 10-TAL VRAGEN AAN ... ANOUK VAN HARTEN</b>	<b>15</b>

## COLOFON

NoppenNewz is een uitgave van voetbalvereniging Hooglanderveen en verschijnt 4 keer per jaar,

**Redactieadres:**

Heideweg 57  
3829 BD Hooglanderveen

**Coördinatie en vormgeving:**

[B Professional](#)

Wil je ook een leuk stukje schrijven voor in de volgende NoppenNewz of heb je vragen neem contact op met:

VV Hooglanderveen  
Heideweg 57  
3829 BD Hooglanderveen  
033 - 257 19 18  
[noppennewz@vwhooglanderveen.nl](mailto:noppennewz@vwhooglanderveen.nl)  
[www.vwhooglanderveen.nl](http://www.vwhooglanderveen.nl)

En volg ons via:

Twitter: [twitter.com/vvhlv](https://twitter.com/vvhlv)

Facebook: [www.facebook.com/vwhooglanderveen](https://www.facebook.com/vwhooglanderveen)





## VOORWOORD VAN DE VOORZITTER



**Tijd de voorjaarseditie van onze NoppenNewz. Er is altijd veel te vertellen over de club, maar zeker over het thema van deze NoppenNewz: vrijwilligerswerk.**

Voor iedere vereniging een cliché: zonder vrijwilligers geen vereniging. En daar zijn wij geen uitzondering op. Ze zijn goud waard, onze vrijwilligers; voor onze vereniging en voor onze leden. Want stel je nu eens voor dat we al het werk dat onze vrijwilligers doen zouden moet uitbesteden en betalen, dan zou de contributie 3x zo hoog moeten zijn. Nee, gelukkig hebben wij ze wel. Een deel verricht clubwerk om extra contributie te vermijden. Ze behalen netjes de bekende 10 punten, helemaal goed. Anderen gaan verder dan de 10 punten, omdat ze dat leuk vinden. Super. Maar er zijn er ook, die helemaal geen punten verzamelen en het werk volledig vrijwillig doen voor de club, gewoon uit pure clubliefde. Fantastisch! Maar ze zorgen er allen voor dat we het voetbalplezier betaalbaar kunnen blijven aanbieden en daar gaat het om.

In deze editie van de NoppenNewz komen een aantal bekende vrijwilligers aan het woord. Ursula vertelt over de kantine en de diensten op zaterdag. Ingmar over zijn leiderschap van het Dames 1 team en tevens de kantinediensten op zondag.

Selectiespeler Jurrien Ebbes vertelt over zijn reis naar Tanzania en nam clubkleding mee om daar voetballertjes te verblijden. Mooie verhalen van clubmensen waar ik als voorzitter erg trots op ben.

Onze accommodatiemanager komt ook nog aan bod. Hij vertelt over de regels van het gebruik van de kantine. Helaas wordt niet altijd aan de procedures gehouden als het om sluiting van de kantine gaat en zo zijn er nog wel meer regeltjes waar we ons aan moeten houden. Iedereen, of je nu leider, trainer of bestuurslid bent. Het maakt niet uit. Goed om deze regels eens op een rij te zetten, zodat iedereen er zich ook aan kan gaan houden. De bijdrage van TC is in deze NoppenNewz gaat over 20 enthousiaste jeugdtrainers die starten met de KNVB-cursus Pupillentrainer.

Ook de aankondiging van het jeugdkamp krijgt extra aandacht in deze editie. Kinderen, schrijf je in, want dit mag je niet missen. Het wordt weer een mooi spektakel.

Onze PR / Communicatie commissie heeft er weer een volle editie van gemaakt.

Ik wens jullie veel leesplezier.

*Norbert van Hengstum*  
Voorzitter





# VRIJWILLIGERSWERK, ...MAAR DAN IN TANZANIA

**Jurriën, stel je eens voor. Wie ben je, hoe oud ben je, studeer je ? Wat doe je bij de voetbalvereniging, als voetballer en vrijwilliger ?**

Mijn naam is Jurriën Ebbes en ik ben 19 jaar oud. Ik voetbal in de selectie van Hooglanderveen. Ook ben ik trainer van de O11-1 bij Hooglanderveen. Ik studeer fysiotherapie en ik volg mijn opleiding aan de SOMT University in Amersfoort. Ik heb vorig jaar mijn eerste jaar succesvol afgerond en ben van plan volgend jaar het tweede jaar te gaan doen.

**Je bent nu een paar maanden in Tanzania.**

**Waarom en wat doe je daar?**

Dat klopt. Momenteel zit ik 4 weken in Tanzania en in totaal zal ik hier 8 weken zijn. Ik ben in eerste instantie begonnen als vrijwilliger bij de destiny foundation. Dit is een kleine organisatie waar ze kinderen opvangen met lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Ik zit hier om de therapeuten hier een handje te helpen en om te proberen de foundation een zetje in de goede richting te geven. Dit probeer ik aan de hand van het overbrengen van mijn kennis en het vragen om donaties in Nederland. Na drie weken heb ik besloten en project switch te maken naar het sportproject. Enerzijds omdat ik het heel heftig vond kinderen zoveel pijn te zien hebben en omdat ik ook graag lachende gezichten wil zien als ik aan het vrijwilligerswerk aan het doen ben. Anderzijds omdat het sportproject me heel erg gaaf leek en ik hier echt al mijn energie in kwijt kan. Het zijn hele lange dagen van soms wel 14 uur werken, maar het is het allemaal waard. Blijve gezichten van kinderen bij de voetbalacademie en op de scholen waar wij sporttrainingen geven, dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor doet.

**Waarom Tanzania ?**

Ik heb voor Tanzania gekozen omdat Afrika mij altijd al heel erg trok. De verhalen over safari's en gave trips naar Zanzibar hebben mij van jongs af aan al heel erg aangetrokken en daar was dit jaar het ideale moment



voor. Ik heb altijd al gezegd mensen en voornamelijk kinderen heel graag te willen helpen, om er zo voor te zorgen dat ook de kinderen van de wat minder bedeelde families een toekomst hebben. Dat lukt met het sportprogramma en het fysio programma allebei heel goed.

**Waar verblijf je ? Welke plaats, hotel of ....**

Ik verblijf momenteel in een stad genaamd Arusha. Hier slaap ik in een gastgezin met een wisselend aantal medevrijwilligers. Arusha is een redelijk grote stad met een heel erg levend centrum. Iedereen probeert op de markt zijn of haar centjes te verdienen en dit gebeurt op heel veel manieren. Van eten en kleren verkopen tot het besturen en het binnen halen van mensen in de dalla dalla (lokale taxi). Hier gaan soms wel 25 mensen in terwijl er in Nederland maximaal 6 in zouden kunnen. Erg interessant om te zien hoe bruisend zo'n stad elke avond is en hoe hard iedereen hier voor vaak een minimaal loon werkt.

**Wat zijn je ervaringen? Had je dit een beetje verwacht?**

**Wat valt echt tegen ? En wat mee ?**

Ik heb al heel erg veel dingen meegemaakt hier. Ten eerste de bevolking: iedereen, en dan overdrijf ik niet, maar echt iedereen is hier sociaal en geïnteresseerd in een andere huidskleur dan die van hunzelf. Stap de dalla dalla in en op



zijn minst 5 mensen beginnen een gesprek met je over wat je hier doet en voor hoe lang je van plan bent in Tanzania te blijven.

Ook sluiten ze altijd af met welkom in Tanzania. Daardoor voel je je meteen op je gemak. Iedereen praat tegen je en is benieuwd naar je afkomst en probeert je een beetje Swahili te leren.

Verder zijn er een aantal dingen die me heel erg zijn megevallen, namelijk: het eten, het huis waarin ik verblijf en de andere vrijwilligers. Het bereiden van het eten duurt dagelijks zeker 2 uur en smaakt altijd erg goed. Ook is het huis heel schoon en zijn de andere vrijwilligers heel erg gezellig.

Echter is mij de eerste week wel erg tegengevallen. Familie, een vriendin en vrienden thuis hebben die je toch wel heel erg mist en je er niet toe kunnen zetten om het voor jezelf leuk te maken was erg lastig. Ook het voetballen met in mijn gele shirtje en blauwe broekje mis ik dagelijks, want het clubhuis van VV Hooglanderveen binnen lopen voelt na 15 jaar daar voetballen toch wel een beetje als thuiskomen. Gelukkig is de heimwee minder geworden en geniet ik hier elke dag!

**Je hebt shirtjes van voetbalvereniging meegenomen.**

**Wat vonden ze daarvan ?**

Haha ja klopt. Daar waren ze erg blij mee en die dragen ze zeker 3 dagen per week. Na elke dag even wassen en buiten te drogen hangen en dan trekken ze hem de dag erna altijd weer aan. Super leuk.

**Wat mis je het meest in Tanzania ?**

Het broodje kaas of kroket met een lekker glas melk is buiten de dingen die ik hiervoor al genoemd heb toch wel een dingetje die ik heel erg mis van thuis...







# HET NIEUWE VRIJWILLIGERSBELEID

**Ik ben vandaag op bezoek bij Ursula Verrips, 51 jaar en sinds jaar en dag vrijwilliger bij VVHooglanderveen. In 2012 was zij zeer terecht supervrijwilliger.**

Sinds de komst van de nieuwe Accomodatiemanager Dick Bennink heeft zij het een stuk rustiger gekregen. Deed zij voorheen vrijwel alles qua kantinediensten de gehele week, momenteel is het alleen nog de zaterdag die zij in elkaar flanst en doet ze samen met Henk Kok de inkoop. Ook de schooltoernooien vallen nog onder haar en voor het jeugdkamp wat zij jaren mee-organiseerde doet ze ook nog de inkoop. Hoe heeft zij het ervaren, dat er nu een betaalde kracht is aangenomen voor het werk dat zij jarenlang voor niets/nada/noppes deed. In eerste instantie stuitte het haar wel wat tegen de borst, de baan werd haar in eerste instantie ook aangeboden, maar door lichamelijke ongemakken moest ze daar vanaf zien. En achteraf gezien vind ze dat ook prima. Want er komt echt wel een heleboel meer bij kijken. Het clubhuis staat nu ruim 13 jaar en er zullen wat aanpassingen moeten komen om het bij de tijd te houden. Nieuw meubilair, verfje hier en daar, haakjes in t toilet die al jaren ontbreken, oude spullen die in de opslag lagen, en waar je van de stof die er op lag een trui kon breien. T is goed dat er nieuwe ogen naar kijken, al valt t niet altijd mee om dingen anders te moeten zien of anders aan te moeten pakken. Je hebt allemaal een andere blik op bepaalde zaken en die komen niet altijd overeen. Maar ze probeert t los te laten, al valt dat niet altijd mee. Als er dingen blijven liggen of niet goed gaan zou ze die graag oppakken, maar.....ze doet t niet.....zegt ze haha, valt niet mee hihi.

Er staan wat dingen op stapel waarvan ze zegt, t is goed dat t gaat gebeuren, maar t is veel, heel veel. Dus het is goed zo, op vrijdag fietst ze even langs de club om te checken of de koffie automaten schoon zijn gemaakt, zodat de zaterdag dienst in ieder geval gelijk goed van start kan. Hiervoor zijn vrijwilligers aangemeld die deze apparaten

op vrijdag schoonmaken. Want idd ja, achter de schermen zijn ook heel veel vrijwilligers nodig.

Ursula geeft aan dat het nieuwe beleid zn vruchten heeft afgeworpen. Als mensen hun kind aanmelden word er duidelijk aangegeven dat er ook wat van de ouders word verwacht. We hebben als club jaren zonder gekund, maar het is te veel te groots, en nee, we zijn geen kinderopvang. Jaren terug toen het voetbal eens afgelast was heeft er een ouder zo ongeveer de hele dag met een kind (van een ander) doorgebracht omdat de ouders niet bereikbaar waren. Kind gedumpt bij de voetbal mee, hier 5 euro, en vermaak je maar, ik ben er om 5 uur weer.

T is niet te geloven, maar t gebeurt. Mensen daar hebben we toch geen kinderen voor gekregen, geniet als hij scoort, zn best doet, of troost m als hij s een halve wedstrijd niet mee mag doen om wat voor een reden dan ook. Kijk naar z'n spel en zn voetbalvrienden en zie waar hij t's avonds tijdens t eten over heeft, geloof me, hij/zij vind het echt leuk als je komt kijken, al zeggen ze soms nee maakt niet uit, omdat ze weten dat je druk bent.

Iedereen is druk maar geniet toch van die mooie momenten, ze zijn zo voorbij en dan denk je, eh..... waar was ik ook alweer druk mee. Wat is een uurtje, en je bent lekker buiten.

Tuurlijk, iedereen kan wel eens niet, maar soms.....

Maar terugkomend op het vrijwilligersbeleid. Sinds vorig seizoen is dit ingevoerd en dit heeft z'n vruchten afgeworpen. Het is de bedoeling dat je per gezin 10 punten verdient aan vrijwilligerswerk. Dit kan zijn door het helpen bij kantinediensten, oliebollen bakken, bestuursdiensten, wedstrijden fluiten, klussendag helpen, trainer zijn en nog veel meer. Per jaar moet je je aanmelden met jouw naam en de naam van je oudste kind onder de 18 bij dit emailadres: [commissie\\_binden\\_verbinden@vwhooglanderveen.nl](mailto:commissie_binden_verbinden@vwhooglanderveen.nl)



En zij zorgen er dan voor dat je punten worden toegekend op t moment dat je aan je plicht hebt voldaan. Doe dit dus niet bij Ursula of ieder ander contact wat je hebt, want dit moet centraal worden geregeld. Dit voorkomt dat je wel vrijwilligers werk doet maar toch de “boete”Loyaliteitspremie moet betalen, en die is niet mals, namelijk 80 euro.

En uiteindelijk gaat t om bijv 3 kantinediensten van circa 3 a 4 uur. Over een heel jaar waarin er word gezorgd dat je kids kunnen voetballen en douchen, dat er een trainer voor ze is(als er genoeg vrijwillige trainers zijn), dat er af en toe wat georganiseerd voor ze, bijv sinterklaas, jeugdkamp noem maar op. En dat je zelf na een wedstrijd een lekker warm bakkie koffie kunt kopen.

En je kunt niet zeggen, ik wist van niets, je krijgt iedere keer een mailtje(zorg dus dat je emailadres klopt) waarin word gemeld, je hebt nog punten te kort, reageer hier op, en samen kom je tot een passende oplossing, er is echt voor iedereen wel wat te doen. En ik heb geen auto, of mn wasmachine is kapot.....geen probleem, kom op je fiets een parkeerdienst doen op de drukke zaterdagen, krijg je nog een lekker bakkie koffie van ons ook.

Uiteraard is er wel strenge controle op het uitvoeren van je taken, want niet uitvoeren is geen punten en dus helaas betalen. Dit geldt voor IEDEREEN. En je wil niet weten hoeveel vrijwilligers hier rond lopen die niet eens kinderen op de voetbal hebben, gewoon uit liefde voor de club, voor de sociale contacten.

### **Het nieuwe vrijwilligersbeleid is een succes**

Uiteraard zijn er altijd mensen die t niet vinden kunnen. Desgevraagd legt de voorzitter met alle liefde uit, waarom dit besluit is genomen.

De coordinatoren per afdeling doen hun best om alles te organiseren maar ook daar word wel eens een foutje gemaakt, t blijven tenslotte ook maar gewoon mensen (onbetaald ook nog) dus gaat er eens wat fout, blijf je netjes gedragen, Ursula krijgt nog wel eens wat naar dr hoofd geslingerd. Al die jaren, hield ze rekening met vakanties, weekendjes weg, opa ziekenhuis, mama ziek, maar t is niet meer te doen. Dus iedereen krijgt vanaf komend jaar een mail met zn data door, en als je niet kunt

dan moet je dit zelf gaan regelen, en niet meer via Ursula. Het is gewoon geen doen, en als t dan niet lukt, t lekker bij Ursula neerleggen, dat gaan we dus niet meer doen. Ursula is door de jaren heen zichzelf gaan beschermen, want ze liep over door dit soort mailtjes en vragen, t is gewoon niet te doen. Iedereen is verantwoordelijk voor zn eigen uren, en kun je niet, vraag t aan een andere ouder in t team van je kind. Misschien is een soort van prikbord op de site een idée, dat als er iemand omhoog zit, je dan daar kunt kijken om te ruilen, is maar een hersenspinsel van mij hoor.

Sinds vorig jaar is Roxanne op zaterdag erbij gekomen, zij opent de club en is er de eerste uren bij, dit is een betaalde kracht van 16 jaar, die gewoon van alles op de hoogte is, altijd fijn om er bij te hebben. Zo iemand zoekt Ursula nog voor de zaterdagmiddagen, dus zoek je nog een leuk bijbaantje, bij voorkeur rond de 16/17 dan kun je je bij haar aanmelden. Je moet in ieder geval enthousiast zijn, en dr zin an hebben. En uiteraard handig en flexibel zijn. Nou Ursula, ik hoor t wel weer, ik wil in ieder geval niet met je ruilen, haha, maar waardeer enorm wat je allemaal doet en gedaan hebt voor de club. Houd vol en laat je niet op je kop zitten. Bedankt voor je tijd, en tot op de voetbal.....

Angelique Blom-Schimmel





## "ACHTER HET GEZICHT VAN"

geeft een kort maar bondige inkijk op het leven van verschillende "prominente" clubleden. Wie zijn toch die mensen die je negen van de tien keer tegenkomt op het Willem Tomassen complex? Die mensen die je de ene keer de taak van materiaalman op zich zoet nemen en, en zich de andere keer in het zweet ziet werken achter de bar? Het zijn deze mensen die de club doen leven. Het klinkt inmiddels misschien als een cliché, maar zonder deze vrijwilligers zou de club niet zijn wat het vandaag de dag is.



## INGMAR VAN OOSTENRIJK

Voor de meeste een bekende naam, maar voor iedereen op onze club met zekerheid een bekend gezicht. Deze kleine doch atletische verschijning is al sinds de jaren '80 verbonden aan onze club. Waar komt hij vandaan, en wat doet hij eigenlijk allemaal voor onze club? We besloten Ingmar uit te nodigen voor een "koude klats" en een versnapering. Dit is zijn verhaal.

Ingmar van Oostenrijk komt uit een warm gezin waarvan er binnen de familie nog wel eens discussie is over de afkomst en oorsprong van hun bloedlijn. Sommige zeggen dat ze afstammen van welgestelde figuren uit het oud Oostenrijk-Hongaarse keizerrijk en anderen zeggen juist dat ze een voortvloeijsel zijn oud Hollandse arbeiders die in de tijd van Napoleon (ten tijden van de invoering van de burgerlijke stand waarbij familienamen voor het eerst werden geregistreerd red.) kozen voor de naam van Oostenrijk omdat ze er simpelweg een keer over gehoord hadden. Linksom of rechtsom kwam de dag dat er in het dorp Hilversum een kind ter wereld kwam met de naam Ingmar. Het was 26 augustus 1974. Het was het jaar dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de UEFA cup won, en toen koningin Juliana nog regeerde. De dag zelf was zacht. Het moet een graad of 18 zijn geweest met geregeld zonneschijn.

Ingmar weet niet heel veel meer van zijn jonge jaren in Hilversum. Hij zegt dat hij zijn jeugd in een roes van positiviteit heeft doorgemaakt. Zijn jaren in Hilversum zijn niets meer dan een verre herinnering. Op zich ook niet gek als je bedenkt dat hij op zijn zevende naar

Hooglanderveen verhuisde en daar zijn ware thuis vond. Ingmar meldde zich niet lang na de verhuizing aan bij de plaatselijke voetbalvereniging. Het was een manier om te wennen aan zijn nieuwe leefomgeving, en nieuwe vrienden te maken. Hij stroomde in in de É'tjes en het was hem al snel duidelijk dat hij hier op zijn plek zat.

Na een paar jaar verhuisde de familie opnieuw. Er was een nieuw gezinslid op komst en ze gingen in Amersfoort wonen waar zijn vader Henk een patatwagen had. Het schijnt dat Henk onder de lokale scholieren een behoorlijk iconisch figuur was. De meeste scholieren in die tijd kochten geregeld een bakje vettigheid van de lokale frietkoning. Die omzet was ook meer dan welkom want de gezinsuitbreiding bleef niet bij één persoon maar moeder natuur voorzag de "van Oostenrijkers" gelijk van een tweeling. Dit was eveneens de volmaking van het gezin. Ze waren nu met zijn zessen. Ingmar had een broer, een broertje en een zusje. In de jaren die volgde bleef Ingmar de club trouw, en op zijn vijftiende verhuisde het gezin weer terug naar Hooglanderveen. Deze keer voorgoed... Zoals gezegd bleef de jonge Ingmar al die jaren voetballen bij Hooglanderveen, en in zijn jonge jaren was zijn sportieve hoogtepunt het kampioenschap met de D1.







Hij was een fenomeen op het middenveld en op de linkerflank. De rechtsbenige en linkshandige atleet was niet alleen als speler actief maar op zijn vijftiende ook al vrijwilliger bij de club. Hij trainde jeugdteams en verzorgde zo nu en dan de thee voor verschillende teams op wedstrijddagen. Het is zelfs zo geweest dat hij leider was over het team waar ook zijn broertje in speelde. De arme jongen bleek geen Ronaldo te zijn, maar hij was er wel altijd. Aan het einde van het seizoen waren er in die tijd nog verschillende awards te winnen zoals een MVP award. Ingmar vond manipuleerde de stemming en zorgde ervoor dat zijn broertje de MVP award uitgereikt kreeg. Zo zorgde hij voor nieuw sportief succes binnen de familie.

De jaren verstreken en Ingmar bleef tot zijn 30e voetballen. Zijn beste prestatie bij de senioren was het kampioenschap met het 2e. een kampioenschap dat werd beslist op de laatste dag. De keeper van het tweede stopte toen nog een penalty in de laatste minuut, en daarmee was de buit binnen.



*Ingmar in de dagen dat hij nog topfit was*

In de jaren na zijn actieve voetbalcarrière bleef Ingmar zich inzetten voor de club in verschillende rollen. Toen de club verhuisde naar het nieuwe complex was ook zijn vader Henk van grote waarde door te helpen met het schilderen van het complex. Ingmar deed in die jaren veel bardiensten en hield zich bezig met verschillende zaken die zich binnen de gemiddelde voetbalclub voor deden.

Zijn loopbaan nam afgelopen jaar een verrassende wending. Fiona, de coach van dames een kwam om in het overige werk binnen de club, en Ingmar was de

aangewezen persoon om het team te gaan leiden. Hij fungeert nu als interim coach, maar heeft nu aangegeven nog zeker 1 jaar door te gaan. Het vrouwenvoetbal is iets dat hem aan het hart gaat. Het geeft een nieuwe dimensie aan de sport, en de vrouwen zorgen voor een goede derde helft. Een kampioenschap zit er niet in dit jaar, maar naar het schijnt loopt er talent genoeg op de velden. Naar eigen zeggen is hij nu de coach van het mooiste dames team van Nederland.

Het vrouwenvoetbal is natuurlijk nog wel een ondergeschoven kindje, maar er komt in de toekomst meer focus op te liggen om ook dit aspect van het voetbal glorieus te maken.

Over de lange termijn durft Ingmar nog geen uitspraken te doen, hij heeft immers nog geen trainerspapieren, maar hij kan wel de basis leggen om het uiteindelijke niveau waar dergelijke papieren nodig zijn in de toekomst te halen. Hij zit goed in zijn vel bij de club. Ook nog na al die jaren. Wel wilt hij van de gelegenheid gebruik maken door een oproep te doen aan alle leden van de club. `We hebben handjes nodig!` is de boodschap. Naast zijn taak als hoofdcoach dames 1, is Ingmar ook verantwoordelijk voor het wel en wee van de bardiensten. En elke week is het weer een opgave om de bardiensten rond te krijgen. Natuurlijk staat er een financiële compensatie tegenover het wel of niet uitvoeren van vrijwilligerstaken, maar aan het einde van de rit zijn "handjes" meer nodig dat geld. De club is van mensen zoals Ingmar afhankelijk, maar één zwaluw maakt nog geen zomer.

De club kan de komende jaren op Ingmar blijven bouwen. Hij is nog niet klaar met het geel-blauw. En dat is maar goed ook! Want zoals gezegd is een club zonder mensen als ingmar hetzelfde als een auto zonder benzine.

*Ingmar in een wilde bui*





# KANTINE IN ONTWIKKELING

**Zoals bij iedere voetbalvereniging is de ontmoetingsplaats de kantine, de centrale plaats van ons clubhuis. De plek waar spelers, ouders, opa 's en oma's, broertjes en zusjes en alle andere supporters van ons en onze tegenstanders graag samenkomen. Hier wordt over voetbal gepraat, gelachen na een overwinning, een verkeerde wissel besproken of gewoon de dingen die ons bezighouden en ons bindt.**

De afgelopen tijd is er nagedacht om de kantine nog leuker, gezelliger, toegankelijker te maken waarbij wij ook graag het assortiment willen verbeteren verbreden.

Als eerste hebben onze klusmannen de nodige verf op muren, wanden, deuren en ballenrek gestreken. Plafondplaten vervangen, extra opbergruimte achter de bar gecreëerd, water en stroom verlegd voor de koffieapparaten en overbodige monitoren verwijderd. Kortom een stevige klus en opknapbeurt.

Verder kijken we nu naar nieuw meubilair voor de kantine, grotere tafels waar je als elftal gezellig aan kan zitten.

Ten tweede willen wij het assortiment langzaam iets veranderen. Natuurlijk hoort bij een voetbalkantine een patatje met, broodje kroket of een zakje snoep. Maar als aanvulling daarop ook de mogelijkheid om fruit te kopen, een bruine tosti te bestellen en wellicht soms een keer de keuze te maken voor een gezondere drankje. Deze veranderingen proberen wij met elkaar te nemen waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met taken van de vrijwilligers achter de bar. Mocht u leuke ideeën hebben dan horen wij het graag.



En als laatste willen wij ook graag ons steentje bijdragen aan het verminderen van plastic. Zodra onze voorraad plastic bakjes en vorkjes op is, zullen wij overgaan op een alternatief. Verder kijken wij naar de mogelijkheid om zo makkelijk mogelijk de hoeveelheid lege plastic flesjes te scheiden van het andere afval.

## NOG EVEN TER HERINNERING

Zoals gezegd, met ons allen willen wij onze kantine graag leuk en gezellig houden. Om dit te bewerkstelligen, wil ik toch nog graag de belangrijkste spelregels noemen:

### **Niet met voetbalschoenen in de kantine**

Dit gebeurt helaas nog erg veel, even snel in de kantine wat halen en dan naar huis. Dit levert echt beschadigingen op aan de vloer, dus let hier op

### **Alleen bar vrijwilligers achter de bar**

Onze vereniging draait op vrijwilligers en om hun taak achter de bar leuk te blijven houden is het heel prettig dat tijdens hun shift alleen zij zich achter de bar bevinden.

### **Er wordt geen drank geschonken onder 18 jaar**

Deze lijkt duidelijk maar wil het graag nog een keer melden

### **Sluitingstijd aanhouden**

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt rondom het sluiten van de kantine. Dit doen we om:

- de buurt geen overlast te bezorgen
- geen concurrent te willen zijn de lokale horeca
- vrijwilligers te ontlasten van hun taak



# WIJ ZIJN TROTS!

**De afgelopen maanden is met vereende krachten hard gewerkt aan het opknappen en verbeteren van onze accommodatie. Zo zijn de kleedkamers weer in perfecte staat gebracht, heeft de kantine een flinke impuls gehad en zijn er op terrein diverse werkzaamheden uitgevoerd. Daar zijn wij erg blij mee en trots op!**

Tegelijkertijd merken we ook dat er onduidelijkheden zijn over hoe we met elkaar en de accommodatie omgaan. Dat terwijl we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een mooie vereniging en bijbehorende accommodatie. Om die reden vinden we het belangrijk om enige duidelijkheid en richting te geven. We hebben hieronder de belangrijkste zaken uiteengezet.

## KLEEDACCOMMODATIE

- Kleedaccommodaties (ook bij bezoekende verenigingen) worden netjes achtergelaten. Voorbeelden zijn:
  - > Vloeren zijn droog getrokken en/of geveegd.
  - > Afval ligt in de prullenbak.
  - > Kranen zijn dichtgedraaid.
  - > Alle spullen zijn meegenomen of afgegeven bij de gevonden voorwerpen.
  - > Ben je de laatste gebruiker, dan mogen de lichten uit en moet de buitendeur worden afgesloten.
  - > In geval van onverhoopte defecten worden deze gemeld bij [onderhoudgebouwen@vwhooglanderveen.nl](mailto:onderhoudgebouwen@vwhooglanderveen.nl)
- Aanwezigheid van mobiele telefoons en alle andere apparaten met camera-functie is niet toegestaan in kleedkamers. Het nemen van foto's of het maken van filmpjes in kleedkamers is niet toegestaan.
- Gebruik van de nooduitgang is alleen toegestaan in geval van nood. Deze deur mag niet gebruikt worden en moet van buitenaf afgesloten blijven.

## SPELMATERIALEN & KLEDING

- Je team ontvangt aan het begin van het seizoen kleding, ballen en overige materialen (bijv. waterzak). Je bent er als team verantwoordelijk voor dat deze materialen aan het einde van het seizoen in goede staat weer ingeleverd

worden. Kwijtgeraakte spullen worden niet vervangen door de club. Defecte materialen kunnen gedurende het seizoen worden omgeruild. Dit kan via:

- > Kleding jeugd: [kleding-jeugd@vwhooglanderveen.nl](mailto:kleding-jeugd@vwhooglanderveen.nl)
- > Kleding senioren: [kleding-senioren@vwhooglanderveen.nl](mailto:kleding-senioren@vwhooglanderveen.nl)
- Het materiaal-/ballenhok is alleen toegankelijk voor trainers/leiders en niet voor spelers, ouders, etc.
- De deur van het materiaal-/ballenhok moet altijd gesloten worden, mag niet open blijven staan.
- Spelers dragen de door de club verstrekte kleding incl. presentatiepakken rondom de wedstrijden. Het is niet toegestaan om clubkleding te dragen op momenten waar deze niet voor bedoeld zijn. Wedstrijdtenues incl. sokken en presentatiepakken worden alleen bij wedstrijden gedragen. Eventuele overige kleding wordt gedragen op de momenten waar deze voor bedoeld zijn (bijv. training, warming-up, voor en na wedstrijden, etc.).

## GEDRAG

Onze belangrijke gedragsregels.

- Schoon, heel en netjes houden van de accommodatie.
- Respectvol gedrag naar anderen.
- Toeschouwers staan altijd buiten de hekken (dus niet op het veld en in dug outs [ook niet bij slecht weer]).
- Niet roken in de buurt van kinderen, op het veld en langs de lijn.

We verwachten dan ook van iedereen dat huishoudelijke en gedragsregels worden nageleefd. Door jezelf en door een ander. Bij dat laatste hoort vooral het aanspreken van personen in geval van ontoelaatbaar gedrag. In geval van grove overtredingen en/of repeterend ontoelaatbaar gedrag van spelers, hun ouders of andere toeschouwers kan daarvan melding worden gemaakt bij de commissie Gedrag & Respect:

[tuchtzaken@vwhooglanderveen.nl](mailto:tuchtzaken@vwhooglanderveen.nl)

We rekenen op jullie hulp!

Het bestuur





# 20 ENTHOUSIASTE JEUGDTRAINERS STARTEN MET KNVB-CURSUS PUPILLENTRAINER

**Een aantal seizoenen geleden heeft een grote groep enthousiaste trainers van Hooglanderveen de KNVB-cursus Pupillentrainer gedaan. Nog steeds zijn veel van deze trainers momenteel iedere week actief om de jeugd van onze vereniging ontwikkeling en plezier te bieden.**

Met de opleiding Pupillentrainer leer je hoe je kinderen kunt leren voetballen en plezier te hebben in voetballen. Tijdens de cursus Pupillentrainer leer je hoe je kinderen kunnen leren voetballen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in training en coaching vorm kan geven.

Concrete onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn: het trainen van jeugdspelers in de verschillende leeftijdsgroepen, kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen, jongens- en meisjesvoetbal en leiding geven aan jeugdspelers. De inhoud komt overeen met die van de modules voor Onder 8 tot en met Onder 13.

Op vrijdag 8 maart is een nieuwe groep aan cursisten begonnen aan deze cursus. 16 cursisten van Hooglanderveen en 4 deelnemers van onze collega-vereniging Achterveld worden onder leiding van onze Hoofd Jeugdopleiding en tevens KNVB-docent Rob Overkleef gedoceerd over alle relevante trainersonderwerpen. De cursus zal 8 tot 10 avonden in beslag nemen en wordt in juni afgerond met de uitreiking van het felbegeerde diploma.

Het is geweldig dat zoveel betrokken en gedreven jeugdtrainers, van diverse leeftijdscategorieën, deze cursus volgen. Het past ook helemaal in de opleidingsfilosofie die Hooglanderveen hanteert, namelijk dat het opleiden en begeleiden van trainers uiteindelijk leiden tot een betere ontwikkeling van spelers. In het nieuwe beleidsplan 2019 - 2023 is dit ook één van de belangrijkste doelstellingen op voetbaltechnisch gebied. Mocht blijken dat er voor het seizoen 2019 - 2020 wederom veel animo is voor een dergelijke cursus, dan zal Hooglanderveen proberen in het najaar van 2019 weer een soortgelijke cursus te organiseren.

Wij wensen de cursisten veel plezier en succes!

Caspar Tondeur  
Bestuurslid Voetbalzaken





# “VAN ESSEN CATERING EN EVENTS” JEUGDKAMP



**Ieder jaar wordt tijdens het Hemelvaart weekend door v.v. Hooglanderveen het gezellige “Van Essen Catering en Events” JEUGDKAMP georganiseerd.**

## WAT HOUDT HET “VAN ESSEN CATERING EN EVENTS” JEUGDKAMP IN?

**Het Jeugdkamp is een tweedaags evenement waarbij gezelligheid, voetbal en feest voorop staat!!**

Op vrijdag en/of zaterdag worden alle deelnemers van de teams O8 t/m O13 en ook de kinderen van de Euro en World League tussen 09:00 en 09:30 uur verwacht op het sportcomplex. Om ongeveer 10:00 uur beginnen we vervolgens met het “Van Essen Catering en Events” Jeugdkamp!

Techniek, snelheid, dingen leren, punten scoren, punten halen en (het allerbelangrijkste) plezier maken!! Aan het eind van de dag vindt de befaamde penalty-bokaal plaats en is het tijd voor de prijsuitreiking.

Op de vrijdag (O10 t/m O13) gaan we lekker eten en staat er in de avond een gezellige Bonte Avond op het programma. Iedereen mag zich dan vrolijk, gek of uitbundig verkleden en een mooi discofeest gaan beleven in de kantine. Na deze Bonte Avond gaat iedereen, moe en voldaan, overnachten in de legertenten.

Gedurende de dag zijn de kinderen willekeurig ingedeeld in een team, de tentindeling gebeurt altijd op vaste eigen teambasis. De kinderen slapen dus altijd bij bekenden. Op zaterdagochtend zullen allen die een goede nachtrust achter de kiezen hebben, nadat de spullen in de tenten zijn opgeruimd, gezamenlijk ontbijten en gaan zij rond 09:00 uur weer naar huis.

Op zaterdag is het de beurt aan de kinderen uit de Oo8, Oo9, Euroleague en Worldleague. Het programma start ook hier om 10:00 uur en de kinderen kunnen zich aanmelden vanaf 09:00 uur. Zij zullen, spelende- en lerende wijs, ook gaan genieten van een fantastisch “Van Essen Catering en Events”. Om circa 16:00 uur gaan alle deelnemers, na de prijsuitreiking, weer naar huis.



Zonder vrijwilligers en hulp kan v.v. Hooglanderveen het Jeugdkamp niet organiseren... Wij zijn dus elk jaar op zoek naar enthousiaste hulptroepen, zoals tentenbouwers- en afbrekers, kantine-versierders, bardienstmedewerkers, cateringhulp, nachtwakers en team- en spelbegeleiders. Wij vragen u daarom, wanneer u uw kind(eren) inschrijft voor het Jeugdkamp, direct aan te geven op welke hulp van u wij kunnen rekenen. Wij verzekeren u dat ook u een fantastische dag zult beleven met vele blije gezichten!! Een groot deel van de kosten van het Jeugdkamp worden gedekt door de verkoop van loten voor de Grote Club Actie. Degene die 20 of meer lootjes verkoopt mag zelfs geheel gratis deelnemen aan het Jeugdkamp! Al een aantal

jaar wordt het eten en drinken verzorgd door Van Essen Catering & Events, de hoofdsponsor van het jeugdkamp. Daarnaast vragen wij een kleine individuele bijdrage om verdere kosten te kunnen dekken. Deze kosten betaalt u via i-deal op het moment dat u uw kind(eren) inschrijft voor het Jeugdkamp.

De kinderen worden uitgenodigd via een mail, zorg er dan ook voor dat de juiste informatie bekend is bij de ledenadministratie van vv Hooglanderveen.

NOG VRAGEN OF OPMERKINGEN??

Mail naar: [jeugdkamp@vwhooglanderveen.nl](mailto:jeugdkamp@vwhooglanderveen.nl)

## PRAKTISCHE INFO:

- Datum 2019:** Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
- Inschrijfgeld:** EL/WL/O8/O9 – 12,50 Euro  
O10 t/m O13 – 17,50 Euro
- Adres:** Willem Tomassen Sportcomplex - Hooglanderveen  
Heideweg 57, 3829 BD HOOGLANDERVEEN, Telefoon: 033 -257 19 18
- Bagage:** O10 t/m O13 neemt mee: luchtbed, pomp, slaapzak, kussen, toiletartikelen, pyjama, reservekleding, verkleedkleding voor de Bonte Avond, bidon (denk, bij mooi weer, ook aan zonnebrandmiddel)  
Oo8-Oo9-EL-WL neemt mee: reservekleding, bidon (zonnebrandmiddel)
- Noodnummer:** Zorg ervoor dat uw kind een telefoonnummer heeft waarop u of iemand anders, in geval van nood, bereikbaar is!! Belangrijk is dat u deze telefoontjes dan ook beantwoord!!
- Algemeen:** Fair Play: respect voor elkaar en de omgeving.  
Afvval in de daarvoor bestemde bakken.  
Geef, als volwassene, onze kinderen het goede voorbeeld: wij zijn supporter van een rookvrij jeugdkamp.
- EHBO:** Tijdens het jeugdkamp is er EHBO aanwezig waarop, via de jeugdkampcommissie, een beroep op kan worden gedaan.
- Aansprakelijkheid:** Voetbalvereniging Hooglanderveen is niet aansprakelijk te stellen voor vermiste of beschadigde voorwerpen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel tijdens het jeugdkamp.







# EEN 10-TAL VRAGEN AAN ... ANOUK VAN HARTEN

## 1. Wat is je naam

Anouk van Harten

## 2. Welk team zit je

Het gezelligste team van de club, dames 1

## 3. Hoe oud ben je

Ik ben 22 jaar

## 4. Wat is je positie

Ik heb geen vaste positie, maar meestal speel ik op het middenveld. Ik moet zeggen dat ik door een blessure dit seizoen ook meer op de bank en in de kantine heb gezeten dan dat ik in het veld heb gestaan haha.

## 5. Wie is de beste uit je team, nee niet jij zelf

Ik vind het hele team stuk voor stuk toppertjes!

## 6. Wie is van onschatbare waarde in jouw team

Ik vind dit een lastige vraag om te beantwoorden, aangezien alle vaste spelers onmisbaar zijn. Daarnaast is onze trainer Ingmar natuurlijk ook een fijne aanwinst voor het team!

## 7. Wat is je favoriete club NL

AJAX of course

## 8. Wat is je favoriete club wereld

Zo'n grote voetbalfanaat ben ik ook weer niet haha. Ik kijk de wedstrijden van Nederland en Ajax, maar daar blijft het ook bij. En natuurlijk ook de wedstrijden van Hooglanderveen.

## 9. Wat doe je in het dagelijkse leven

Ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeeronderzoek van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, bijna klaar dus. Daarnaast vind ik het heerlijk om te voetballen, maar ook om biertjes te drinken met het team in de kantine en met vrienden natuurlijk!

## 10. Heb je nog wat toe te voegen

Nee eigenlijk niet, ik vond het wel een mooi verhaal zo.

# BUSINESS CLUB PLATINA

Lomans  Totaalinstallateur

  
**SMINK**  
*infra*

**AFAS software**  
inspireert beter ondernemen

*Van Essen*  
CATERING & EVENTS

ING 

renewi<sup>®</sup>  
afval bestaat niet

  
**123inkt.nl**

Wist u dat alle leden  
10% extra korting op 123inkt  
huismerk producten krijgen?  
Klik op 123inkt.nl-logo  
op onze homepage.

SCH  NDERBEEK